

ΜΗΝΥΜΑ  
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ κ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ  
ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2024-2025

Αγαπητοί μου ἐκπαιδευτικοί,  
Αγαπημένα μου παιδιά,  
Αγαπητοί μου γονεῖς καὶ κηδεμόνες.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, ἡ τοπική μας Ἑκκλησία προσεύχεται στὸν ἄγιο Τριαδικὸ Θεὸν νὰ ἐνδυναμώνει καὶ νὰ χαριτώνει ὅλα τὰ μέλη τῆς σχολικῆς κοινότητας, ἔτσι ὥστε μαζὶ μὲ τὶς φιλότιμες προσπάθειες καὶ τοὺς κόπους σας καὶ τὴν σωστὴν καθοδήγησην τῶν καθηγητῶν καὶ τῶν δασκάλων νὰ ἀπολαύσετε τοὺς γενναιόδωρους καρποὺς τῆς μάθησης καὶ τῆς γνώσης κὶ ὅλοι ἐμεῖς νὰ εἴμαστε ὑπερήφανοι γιὰ ἐσᾶς, παιδιά μου, γιὰ τὴν νέα γενιά, τὸ μέλλον τῆς αὐτοτελῆς μας πατρίδας.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι γιὰ ἐσᾶς σὰν μία ἡμέρα γιορτῆς γιὰ τὸ νέο ξεκίνημα τοῦ ταξιδιοῦ σας πρὸς τὸν συναρπαστικὸ κόσμο τῆς γνώσης! Ἀνανεωμένοι καὶ ξεκούραστοι ἀπὸ τὶς διακοπὲς τοῦ καλοκαιριοῦ μὲ ἐνθουσιασμό, ὅρεξη, μεράκι, λαχτάρα, δργάνωση, μεθοδικότητα, ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονὴ, διάθεση γιὰ ἐργατικότητα, φαντασία, δημιουργικότητα, αἰσιοδοξία, ἐλπίδα καὶ ὄνειρα, σᾶς προτρέπω πατρικὰ νὰ πιστέψετε στὸν ἐαυτό σας καὶ νὰ δουλέψετε χωρὶς γογγυσμό.

Οἱ ἐκπαιδευτικοί σας θὰ συμβάλονται μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις τους, ἔτσι ὥστε νὰ νιώθετε τὸ περιβάλλον τοῦ σχολείου ἀσφαλὲς καὶ ὑποστηρικτικό, προκειμένου νὰ συνυπάρξετε μαζὶ μὲ τοὺς συμμαθητές σας μὲ σεβασμό, μὲ αἰσθήματα ἀλληλεγγύης καὶ ἀγάπης. Εἶναι ἡ εὐκαιρία σας νὰ καλλιεργήσετε τῷρα τὴν ἰκανότητά σας νὰ σκέφτεστε κριτικά, νὰ συναισθάνεσθε, νὰ συμπονάτε, νὰ καλλιεργήσετε τὸ πνεῦμα σας καὶ νὰ ἀναπτύξετε πολύπλευρα τὴν προσωπικότητά σας, καὶ ἔτσι θὰ γίνετε πιὸ δυνατοὶ στὸ μναλὸ γιὰ νὰ ὑπερασπίζεστε μὲ σθένος τὰ ὄνειρά σας, τοὺς ἐαυτούς σας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀδυνάτους. Η γνώση εἶναι δύναμη, μήν τὸ λησμονάτε αὐτό, καὶ αὐτὴ σᾶς γνωρίζει τὸν μόνον ἀληθινὸ Θεό, τὸν Σωτῆρα καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου.

Μαζὶ μὲ τὶς εὐχὲς τῶν γονέων σας καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ σᾶς ἀγαποῦν θέλω νὰ προσθέσω κὶ ἐγὼ τὶς δικές μου καρδιακὲς εὐχὲς καὶ προσευχὲς γιὰ ὑγεία καὶ δύναμη, ὥστε τὰ χρόνια τῆς σχολικῆς σας ζωῆς νὰ εἶναι φωτεινά, δημιουργικά, χαρούμενα καὶ νὰ σᾶς διδάξουν καλωσύνη καὶ δικαιοσύνη.

Ἐπίσης, θέλω νὰ σᾶς προσκαλέσω στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα τῶν Ενοριῶν μας, ὅπου σὲ αὐτὰ διδάσκεται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας, μὲ ἐναρξη τὴν Κυριακὴ 29 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.

Καλὴ καὶ καρποφόρα σχολικὴ χρονιά!

Ο Μητροπολίτης σας

Ο Θεοφάνης Καρποφόρος

